

Nr: 118  
60-0229

# **DET TALADE ORDET**

## **DEN ANNALKANDE STORMEN**

THE ONCOMING STORM

Av  
William Marrion Branham

Måndag 29 februari 1960  
First Assembly of God  
Phoenix, Arizona, USA

"DET TALADE ORDET ÄR DEN URSPRUNGLIGA SÄDEN"

# DEN ANNALKANDE STORMEN

THE ONCOMING STORM

Av

William Marrion Branham

Måndag 29 februari 1960

First Assembly of God

Phoenix, Arizona, USA

1 Låt oss förbli stående en stund i bön. Ska vi böja våra huvuden. Vår nådige, Himmelske Fader, vi är sannerligen ett privilegierat folk i kväll, att vi kan se in i Ditt härliga ansikte och kalla Dig vår Fader, och veta att vi har gått över från döden till Livet, därför att den Helige Ande vittnar i oss att vi är Guds söner och döttrar. Och Han är vårt vittne att vi har gått över den linjen; för denna världens ting som vi brukade älska och tänka mycket på, är nu döda. Och vi har blivit uppväckta på nytt med Kristus och sitter tillsammans i det Himmelska i Honom, och gläder oss i Hans Närvaro. Vad vi tackar Dig för detta.

2 Vid detta tillfälle i kväll vill vi be att Han besöker oss på ett mäktigt sätt. Välsigna denna lilla församling som vi älskar och den stora gemenskap och kärlek vi har till den och dess pastor, och alla dess medlemmar och dem som har gemenskap med oss här i detta möte.

3 Och vi ber, Himmelske Fader, att det ska bli en speciell kväll, att vi länge ska komma ihåg Hans närvaro i kväll.

4 Om det är några här i kväll som inte känner Herren Jesus som sin personlige Frälsare, må de finna Honom i kväll, Herre, Denne som har gått ut i öknen för att se efter det fåret som har gått vilse, som inte har kommit tillbaka till fällan. Ge, oss detta, Herre. Och må det vara nåd i lägret ikväll, det ber vi om. I Herren Jesu Namn ber vi om detta. Amen. ( Ni kan sitta ner.)

5 Det är så trevligt att vara tillbaka i detta tabernakel, eller denna kyrka, i kväll, och ha denna fina gemenskap I dag har jag bara levt av de små guldkornen från i går kväll.

6 Och jag ser ut över församlingen och ser olika ansikten som jag har mött och i tider som gått har jag velat se mig omkring och skaka hand med dem eller något. Men å, vi var lite sena, och jag måste skynda på. Men jag vill att ni skall veta att det var många här igår kväll som jag kände igen från andra möten.

7 Och nu igår kväll, när jag gick hem och talade med min hustru, så sa jag: "Jag undrar hur det kommer att bli, när vi går över den här linjen." Att stå där och se ner och säga: "Ja, där är den och den brodern och där är...", det kommer att bli en verklig tid.

Och vi ser fram till den dagen, och snart, snart... Och jag vet inte när det kommer att ske, men det kommer säkert att bli en härlig tid. Och jag tror att Johannes, efter att han hade sett Guds stora härlighet och efter att det hade blivit uppenbart för honom i uppenbarelsen, så sa han: "Amen, kom, Herre Jesus." Han såg att det var underbart.

8 För några veckor sedan, två veckor sedan ungefär, var jag i Kingston, Jamaica. Och många människor tänkte, och gör det fortfarande, att visionerna endast kommer fram på plattformen. Du, det är inte en gång tiondelen av dem. Det är inte en nittiondel av dem. De kommer fram hela tiden, överallt, och inte en gång har en enda varit fel.

9 Och de Kristna Affärsmännen, Full Gospel Business Men, som jag besökte, jag var där som besökare på deras sammankomst. Två kvällar hade gått och vi hade predikat Evangelium. Och så för att liksom bli bekant med församlingen och känna folkets ande, sa jag: "Jag tror att det kommer att vara tillräckligt om vi delar ut några bönekort i kväll och börjar be för de sjuka" Och Herren välsignade oss. Och den andra kvällen gick.

10 Och så gick vi in i matsalen på Flamingo Hotel, där vi bodde och där vi hade en sammankomst, som vi skulle kalla det här. Och allt där var baserat på det europeiska sättet. När du betalar din hyra betalar du din maträkning och allt går med i hyran. Vi hade frukost och det var ett stort antal från Full Gospel Business Men där, och andra också. Och frågan kom upp: "Dessa visioner", sa de, "de är underbara. Det skulle vara underbart om de visade sig var som helst."

11 "Å" sa jag: "det gör de sannerligen." Och jag sa: "Det helar ingen." Jag sa: "Har ni någon gång lagt märke till att jag frågar folk: "Kommer det att hjälpa din tro – att tro Gud?""

12 Visioner helar inte, Kristus har redan gjort det. Det är bara för att hjälpa din tro. Det är bara något Gud lade till, en välsignelse som Han lovade att sända, en stadfästelse på de sista dagarna. Vi kommer till det senare i veckan.

13 Men vi satt vid bordet och jag sa: "Här är den Helige Ande närvarande här nu." Och broder Shakarian, de flesta känner honom, broder Demos och en mycket nära vän till mig; och broder Arganbright, och många olika, broder Sonnmore, presidenten och vicepresidenten och så vidare i Full Gospel Men.

Och jag sa: "Den här pojken som kommer här är sjuk", servitören. Han kom fram nära bordet, och den Helige Ande började tala till honom och sa till honom: "Du lider av ett hjärtproblem. Din hustru, är också en kristen. Du tror, men du är rädd." Och den Helige Ande började säga honom vem han var och allt om det. Och pojken tappade nästan smörassietten på min tallrik. Så sa han: "Det är sant!"

Så sa jag till honom, inte jag, men den Helige Ande, talade om för honom vad som var fel med hans hustru där hemma, och om den bön de hade haft tillsammans den morgonen, innan han gick, och att hans avsikt var att träffa mig den dagen. O, han var nära att svimma. Och han sa: "Jag förstår bara inte hur det går till." Jag sa: "Det gör inte jag heller."

16 Det enda jag vet är att broder Shakarian eller ... ursäkta mig, broder duPlessis precis var ute vid bilen då jag körde fram och broder Mercier och jag samtalade om den kärleksfulle Anden i den här församlingen. Vi älskar detta, en sådan fin gemenskap. Det är mycket bra, broder,

fortsätt med detta. Det är mycket gott, vår broder, pastor. Och det är bra. Vi samtalade och han sa: "Broder Branham, jag antar att du har många svåra ..." Jag sa: "Nej, det som förvånar mig är Guds nåd." Jag sa: "Jag har uttömt Hans barmhärtighet många gånger, men jag kan aldrig förbruka Hans nåd och jag är så glad för det."

18 Och så medan vi talade tillsammans vid bordet den morgonen, så var det en ung kvinna som gick neröver med några lakan över axeln, hon gick ner genom lokalen till ett av rummen för att bädda sängarna. Jag sa: "Nu hänger det här Ljuset, över den här flickan." Jag sa: "Kalla henne tillbaka hit." Vi kallade henne tillbaka. Och den Helige Ande började tala om för henne allt om hennes svårigheter.

Och hon var inte ens kristen; inte fullt evangeliskt troende, det kan jag kanske säga. Hon hade gjort en bekännelse, och när hon var en liten baby hade hennes mamma tagit henne till kyrkan och när hon var tolv år gammal, eller något sådant, blev hon döpt, men hon var aldrig med i församlingen. Det är orsaken till att jag sa: "inte en kristen."

Församlingen gör dig inte till en kristen. Församlingen hjälper dig bara att vara en kristen, hjälper dig att förbli det du har blivit född in i, hjälper dig att bevara din upplevelse, medan du har gemenskap tillsammans med bröder med samma dyrbara tro.

21 Och medan jag satt där, såg jag. Och broder Demos Shakarian kallade ut mig ur det och sa:

"Vad är det som är fel?" Om han bara inte hade sagt det just då.

Jag sa: "Kom ihåg, SÅ SÄGER HERREN. Någon som står mig nära, håller på att dö. Och det kommer att vara en ung man som spottar blod ur munnen."

Och jag sa: "Var är Billy?" Många av er känner min son, Billy Paul. Hans mor dog när han var liten baby. Jag bar omkring honom och på nätterna hade vi inte råd med tillräckligt med kol för att hålla värmen, så ... Jag la hans flaska under axeln så här, för att hålla den varm för honom på natten. När han vaknade upp och grät efter sin mamma, satte jag flaskan i munnen på honom. Och hon bad mig, när hon höll på att dö: "Håll alltid ihop med Billy." Och vi har hållit ihop. Så överallt dit jag reser, tar jag med Billy och han har hållit sig till mig.

24 Så Billy skulle just gå till något de kallar "Hoppets trädgård" för att ta några bilder. Jag kallade på honom fort och sa: "Gå inte. Det är något

som håller på att hända." Många gånger säger visionerna saker som vi vet inte vad de är. Profeterna i Bibeln visste inte vad de skrev om, de bara skrev det. Och de var stadfästa män, inspirerade.

Broder Shakarian sa: "Broder Branham, vad är det du säger som kommer att ske?" Jag sa: "Jag vet inte. Det var någon ... de hade inga tänder. Jag såg att de flämtade två gånger och dog. Och den andra personen, de sa att han spottade blod, det såg ut som en ung man, och (den Helige Ande) sa: "Han kan inte dö, han är inte redo."

28 Så vi var uppmärksamma. Och jag kände ledning att resa till Jamaica, men inte till Puerto Rico. Så när vi fick tid, när tiden kom att resa till Puerto Rico, samma plats där det där flygplanet störtade där i Jamaica och dödade alla dessa människor... De såg ut som grisar som hängde ner från säkerhetsbältena, och delar av deras kroppar var bara uppbrända. De knuffade bort det och vi... Flygplanet låg där fortfarande, när vi kom in. Och vårt flyg, som kom tillbaka för att ta oss till Puerto Rico, fick motorfel på samma plats, när de stoppade för att få oss med. Billy sa: "Pappa, är du säker på att vi ens skulle ta chansen med det?"

Jag sa: "De kristna Affärsmännens avdelning sa att jag måste komma. Det är för gemenskapen med avdelningen som jag reser dessa par kvällar."

Han sa: "Du kommer ihåg visionen?"

Jag sa: "Ja."

31 Men tre dagar senare, när jag stod i trädgården i Puerto Rico, (jag har aldrig sett något så vackert,) och broder Fred Sothmann, en vän från Kanada, tog bilder. (Han är kanske här i kväll.) Den här stora ni har... Det är vackert här i Phoenix, det är vackert i Los Angeles, det är vackert i Miami, men det är inte något mot Puerto Rico.

O, det är vackert, jag har aldrig sett något så vackert i mitt liv, dessa stora rev som bryter fram där, o, en halv kilometer, drygt, utöver och flamingon som går omkring i de tropiska parkerna och allting. Jag har aldrig sett något som är så likt himmelen. Broder Sothman vände sig om och sa: "Broder Branham, himmelen måste se ut så här."

Jag sa: "O, det är inte något mot himmelen."

Han sa: "O, detta stora hav."

Jag sa: "Men det är jordens skakningar som gör vågorna."

Jag sa: "Men det kommer att vara fridfullt där, hon kommer att flyta så stilla hon kan. Och det kommer inte att vara flamingon som går runt i

parken, det kommer att vara Änglar som går runt i parken där vi har gemenskap."

32 Och precis då såg jag min svärmor och svärfar komma gående vid sidan av mig. Min svärfar har varit död nu i omkring åtta, tio år. Och i precis samma minut gick min svärmor över för att möta honom. Hon dog just då.

När jag kom till Miami två timmar senare, ringde jag för att höra hur allt var där hemma. Min svärmor (inga tänder) flämtade till två gånger och dog. Hennes son var inte redo att dö, han var mer eller mindre en slags alkoholist, fick en blödning i magen. Det bara sprutade blod från munnen på honom, från alla håll.

35 Broder Shakarian ringde mig häromdagen. Han sa: "Broder Branham, det finns ingenting som har slagit mig så, som när jag hörde detta." Se, det behövdes inte mer än att han talade om den visionen vid den tiden, för att stoppa den, så att man inte visste vem det var, så att det inte var något han kunde förstå. Han sa: "Jag tror att tjänsten just nu börjar komma i funktion." Må det vara så. Och må det ske något just här i Phoenix som kommer att inspirera alla. Att den Helige Ande kommer ibland oss och gör något som får oss att spänna fast vapenrustningen och göra oss redo för Hans ankomst. Må Herren välsigna.

37 För att nu inte hålla er kvar för länge, eftersom ni står ... men ni är så fina åhörare, det ser ut som om jag kunde tala hela kvällen, men jag skall inte det. Jag gissar inte, men jag antar att ni tänkte att jag försökte det i går kväll.

Jag vill bara ge er en liten antydan. En förmiddag här talade jag över ett ämne i mitt Tabernakel, jag började klockan halv tio och var färdig omkring halv tolv. Men jag talade om det i förväg, det handlade om: "Att höra, känna igen och handla." Kanske vi kan komma in på samma ämne någon söndag förmiddag eller så. I omkring ett år har den Helige Ande arbetat med mig om att tala om det, och till slut talade jag över det i församlingen. Har glömt hur många ljudband pojkar måste ta, innan vi reste.

39 Låt oss nu snabbt gå till våra Biblar, till Matteus, kapitel 7 och låta oss börja med den 24:e versen:

*Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förständig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dår som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.*

40 Må Herren lägga Sin välsignelse till läsningen av Hans Ord. Jag vill tala en liten stund över ämnet "Den annalkande stormen." Och jag litar på Gud att vi kan överlämna oss till den Helige Ande. För alla vet att jag inte är någon predikant. Det finns predikanter bakom mig här. Jag fick aldrig någon utbildning för att bli predikant. Men på mitt eget långsamma sätt... men Herren gav mig något annat att göra. Jag tycker om att ta tiden på mig, så att jag kan förklara vad jag vet om Herren och om Hans godhet och försöka tala om det för andra. Och nu i kväll talar vi om "Den annalkande stormen." Och om jag misslyckas med att i ord uttrycka vad jag känner i mitt hjärta, ber jag att den Helige Ande ska uppenbara det.

41 Jesus talade här om en annalkande storm som måste drabba varje man och varje kvinna som är född i världen. Det finns ingen väg ut ur det. Den stormen kommer att nå dig förr eller senare. Och det beror på vilken sorts grundval du har, om ditt hus kommer att klara det eller inte. Det finns många liv som har blivit räddade på grund av förberedelse för stormar. Och det är många liv som gått förlorade, därför att man inte brytt sig om varning för kommande stormar.

43 För inte så länge sedan fick jag höra om en händelse. Jag tror jag läste det i en tidning nere i Florida.

De har många väldiga stormar som sveper genom Florida, tyfoner som kommer in från havet och gör att vattnet kommer in flera kvarter i stan och sveper med sig allt. Jag har hört att deras väderprofeter alltid håller utkik efter sådana stormar. Och på något sätt, genom elementen, har de kontakt med väderförändringarna och atmosfären, hur vädret tornar upp sig som kommer att frambringa dessa stormar, och genom vissa instrument och sådant som vetenskapen har försett oss med, har de



gjort det till en livsforskning. Så genom att ta reda på i förväg och höra vilken väg stormen kommer, hur mycket vind som är bakom den, vilken väg andra stormar eller vindar kommer, om det är möjligt att bekämpa den, att stöta bort stormen.

45 Jag kunde stanna här och predika i en timme om detta, att det behövs en större storm som kommer. Det behövs en högre vind för att vända den stormen. Så är det i dag, och vi vet alla att vi har en storm som kommer. Och den enda Vind jag känner till som kan vända den stormen, är den framfarande Vinden som föll på Pingstdagen. Det har sagts mig att det finns män till och med i stan nu som talar mot kommunismen, och de bör vara där. Men att bara tala emot det, är inte nog, vi måste finna hur man kan vända detta. Och det är bara en sak som kan vända den stormen, och det är en kraftigare storm som kan angripa den och förändra dess kurs.

46 Och dessa väderprofeter i Florida är ganska precisa med sina förutsägelser. De ges ut med den avsikten att varna folket.

Jag har glömt det nu, men jag tror att det var i tidningen jag läste det, om en storm för några år sedan, som var på väg tvärs över Florida, centrala Florida, och alla områden runt Okeechobee blev varnade. Jag reste just därifrån för omkring fem veckor sedan. Och det var en granne, en man, som höll kontakt med radion hela tiden på grund av dessa stormar, och han var en mycket känd kristen. Han hörde att den stora tyfonen kom den vägen, bröt ner träd och alla blev varnade att sätta sig i säkerhet.

Han tänkte på sin granne som hade en kycklingfarm, och några lätta byggnader där deras kycklingar fanns, äggkläckningsmaskiner, kycklingburar och så vidare, och allt det de hade att leva av var knutet till dessa kycklingar. Han körde iväg snabbt, vilt, fram till porten, stannade bilen, hoppade ut och sa till den mannen: "Ta alla kycklingarna och sätt in dem i ditt stormskydd, och kom över till mitt, för det kommer en tyfon, eller en storm, som river ner allt."

49 Mannen stod där och såg honom rakt i ansiktet, skrattade åt honom och sa: "Dumheter, jag har hört dem förutsäga sådana saker förut, och det hände aldrig." Och den kristne grannen var så uppjagad och sa: "Men hur går det om det händer?" Vi hör sådana kommentarer över hela linjen. "Jag har hört att det ska hända, och det kommer att hända." Men det kommer att hända en dag. Och vi bör höra på varje varning.

52 Men denne man sa: "Jag har inte tid med sådana dumheter. Jag föder upp kycklingar och har inte tid med sådant."

Och han ropade ut. Denne granne sa: "I Guds namn, låt kycklingarna vara, John, och kom snabbt, du och din familj. Och om du inte vill tro det, så låt din familj komma."

Han sa: "Jag vill inte att mina barn skall bli upprörda och upprivna av några radiovarningar. Mina barn och jag har bestämt att vi ska leva som jag lever. Och min hustru kommer att lyssna på mig för jag är familjeförsörjaren i det här hemmet och hon måste lyssna på mig. Jag är chefen här och jag vill inte att mina barn skall bli upprörda av några dumheter."

Grannen vände sig och gick hem till sitt värn.

56 Och plötsligt, innan de visste av det, var molnet över honom. Det är så domen slår till. Den kommer så plötsligt, du undrar hur den kan komma så snabbt. Som jag har sett grymma män som en gång förbannat Gud, falla ner och ropa och säga: "Hur kan Du behandla mig så här?" Allt, varje grund sveptes undan under honom på ett ögonblick. Det lönar sig att ta emot varning.

O, du kan skratta åt budbäraren, du skulle kanske kunna döda honom, men du kan inte döda budskapet. Det kommer att fortsätta ändå. Guds budskap är evigt. Hans Ord kommer aldrig att slå fel.

Paulus lyckades med att få Stefanus stenad. Men under hela sitt liv tills han omvände sig till Kristus, lyckades han aldrig komma bort från budskapet: "Jag ser himmelen öppen och Jesus stå på Guds högra sida." Någoting hade gripit honom. Det var inte budbäraren, det var det budskap han hade.

59 Medan stormen svepte genom landet, fick den tag i kycklinghuset och farmaren. De fann aldrig hans kropp. Hans hustru hade kämpat förfärligt ... De bodde nära den stora Okeechobee sjön, och vattnet började stiga, när tyfonen lyfte vattnet hela vägen från botten av sjön. Det är det som gör dem så farliga, de är så grunda, båtarna gungar, och så kommer vågorna upp och välter båtarna. Stormen kommer och virvlar upp vattnet och tar det kilometervis. Och vattnet svepte in tills modern förstod att det inte fanns något hopp om hon inte fick upp barnen ovanpå byggnaden. Hon fick med sig sina barn, fick dem upp på byggnaden och de höll fast sig i skorstenen, på huset.

61 Och sedan de vilda djuren, jag tror att Cottenmouth moccasinen är en mer dödlig orm än Diamondback skallerorm. De kröp för att komma i säkerhet och de kom upp på taket med henne. Och genom att höra på sin man, och inte akta på varningen, måste hon... Hon sparkade och slog, men hon måste stå och se dessa hemska ormar bita hennes barn tills de dog på taket. Och modern själv blev biten så mycket att hon till sist dog. Det var så vi fick höra historien. Efter att stormen hade slutat, och spaningspatrullerna letade efter kroppar och så vidare, fann de henne där hon låg upp på taket med barnen bredvid sig.

62 O, det lönar sig att ta emot varning. Det första som måste göras, innan det kan bli en varning, är det måste ha gjorts en förberedelse för säkerhet, annars är det ingen idé att sända en varning. Och varningen är bara en röst av en som får dig att förbereda dig på faran. Det måste först ha gjorts en förberedelse. Och om sedan förberedelsen är gjord, då kan varningen gå ut för att få dig att bestämma dig, om du vill lyssna på den eller inte. Om du inte vill lyssna på den, ja, det är upp till dig. Om du verkligen lyssnar på den, finns det säkerhet.

63 Gud har samma metod. Vi arbetar med Guds metod på det sättet. För länge sedan i världen före syndafloden, när folk hade blivit så onda och syndiga att Gud inte kunde se på det och vara rättfärdig... Gud är rättfärdig, och Han har lagar. När dessa lagar bryts... Varje lag som bryts och det inte finns något straff för det, är ingen lag. Du kan inte bryta Guds lagar, utan att få betala för det på något sätt. Du måste göra det. Bibeln säger: "Var säker på att dina synder kommer att finna dig." Och vad är synd? Jag skulle vilja stanna här en liten stund. Många människor tror att detta att röka cigaretter är en synd. Det är inte det. Många människor tror att ljuga är en synd. Det är inte det. Att begå äktenskapsbrott, det är inte synd. Det är otrons kännetecken. Orsaken till att du gör dessa saker är att du är en otroende.

66 Det finns bara två saker, antingen är du en troende eller också är du en otroende. Om du är en troende, gör du inte dessa saker. Om du verkligen gör dem, då vet jag inte vilken sorts bekännelse du har, men om du gör detta, är Guds kärlek inte i dig. Bibeln säger detta. Vi har fått för mycket hög bekännelse, utan att man äger det, för mycket som sägs, utan att man lever det.

Jag tror att vi har för mycket utövande av predikan, och inte tillräckligt med predikningar som man lever. Det skulle vara mycket bättre om vi

levde våra predikningar; var och en av oss skulle då vara en förkunnare. Det är bättre att leva en predikan för mig, än att predika den för mig. Bibeln säger att ni är brev, skrivna av Gud och lästa av alla människor. Så det är bäst att leva predikan.

68 Synd är därför att du inte tror. Sa inte Jesus i Sitt kötts dagar på jorden, vände Han sig inte till folk som inte ville ljuga, inte ville stjäla, inte ville begå äktenskapsbrott, rättfärdiga män, förkunnare, präster? Han sa: "Ni är av er far, djävulen", därför att de inte trodde Guds Son. "Den som inte tror är redan dömd. "

69 För en tid sedan gjorde jag några inbjudningar till altaret. Jag älskar Johannes 5:24. "Den som hör mitt Ord och tror på Honom som har sänt Mig, han har Evtigt Liv, och kommer inte under domen utan har övergått från döden till Livet." Den som tror...

Någon säger: "Det var ganska lätt."

Nej, det är ganska djupt, för när du tror, kan ingen människa säga att Jesus är Kristus utom genom den Helige Ande. När du har den Helige Ande, då har du trott till Evtigt Liv och har Evtigt Liv. "Den som hör Mina Ord, och tror på Honom som har sänt Mig, han har Evtigt Liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till Livet." Förberedelse, att göra sig redo ...

Gud såg världens ondska, och Han såg det onda släktet som begick äktenskapsbrott och Han kunde i Sin helighet inte tåla det längre. Å, denna syndfulla värld...

72 Häromdagen stannade jag med min hustru på väg till livsmedelsbutiken. Vi talade om en viss ung dam i vår stad. Det var rejält kyligt väder, och hon hade en liten kort kappa på, omoraliskt klädd, med dessa små shorts på, som de har på sig på sommaren. Det var lite snö på marken, och min hustru sa: "Vet du, den kvinnan kan inte ha det bekvämt."

Jag sa: "Nej, hon är inte vid sina sinnens fulla bruk."

Hon sa: "Ja, men du vet hon går på gymnasiet."

Då sa jag: "Hon kanske går på gymnasiet, men det gör i alla fall inte att allt är rätt. Hon är helt enkelt inte mentalt i ordning."

74 När vi kommer till Tyskland... Jag var på ett stort möte i Tyskland för ett tag sedan, där Herren gav oss omkring tio tusen själar en kväll. Och jag var så förundrad en kväll, när jag kom från mötet, nedför gatan

till ett ställe där jag var inviterad till en liten lunch. Det var avslutningen på mötet, och alla de kristna satt runt omkring och drack öl. Ja, Amerika, Kanada och England är de enda nationer jag vet, som nekar de kristna att dricka. De blir inte druckna, men vi är amerikaner...

Så när jag inte drack det, kom frågan efter en stund runt bordet: "Vad är det för fel, eftersom jag inte drack mitt öl. Var det därför att det inte var gott?"

75 Doktor Guggenbuhl satt vid sidan av mig och sörjde för tolkningen åt mig.

Jag sa: "Vad är det de mumlar om mig allihop?"

Han sa: "De undrar varför du inte dricker."

Jag vet att det står skrivet att när du är i Rom, var då en romare. Men jag sa: "Säg till dem att jag inte fördömer dem, men jag blev född under en nasir-födelse, det är inte meningen att jag skall dricka." Jag ville inte såra dem. De förstod det och fortsatte att dricka.

Så i Italien fann vi ungefär samma sak. Och på många olika platser i världen, när du kommer in i nationerna, finner du nationens ande.

78 Jag kommer ihåg att den Helige Ande gav mig en varning om att inte åka till KFUM i Finland. Jag visste inte vad det gällde. Jag upptäckte att de hade baderskor där. Jag höll mig borta och ville inte gå in med doktor Manninen och de andra för att simma. Och jag fann att dessa baderskor skrubbade männen. Och jag sa: "Detta är inte rätt."

"Nå, broder Branham", sa han, "det är lika rätt som era sjuksköterskor i Förenta Staterna. De är utbildade för det."

Jag sa: "Jag bryr mig inte om hur mycket de är utbildade, det har aldrig varit menat på det sättet. Gud skylde dem och gjorde dem annorlunda." Det är riktigt, men de bryr sig inte om det.

81 De var finnar, underbart folk, men det är en ande i nationen. Vart du än åker, finner du nationens ande. Och när du kommer till Amerika, då har du det verkligen, det är det värsta av alltihop. Min hustru sa till mig: "Men dessa människor går i kyrkan, och jag har ofta undrat varför inte deras samvete dömer dem..."

Jag sa: "Min kära hustru, låt mig få tala om det för dig. De är amerikaner."

Hon sa: "Men är inte vi det?"

Jag sa: "Nej, vi bara lever här. Vi är födda ovanifrån, Guds Helige Ande har kommit över oss."

Därför är vi pilgrimer och främlingar här och detta är inte den plats, där vi ska stanna kvar, utan vi söker efter den kommande staden som Gud är Byggmästare och Skapare av. Därför, när du är född ovanifrån, har du den Helige Ande som kommer ner från Gud, som förändrar din natur. Det spelar ingen roll om din syster, din mor, din bästa vän, kunde vara klädd så. Men den kristne som är född av Guds Ande är född ovanifrån, och deras Ande är av ett annat Rike. O, jag är så glad för det. Den Helige Andes enkelhet, att följa Den, att lägga märke till Den, hur Den uppför Sig, och får dig att uppföra dig...

85 Det var så det var i Noas dagar, och Gud blev så trött på det. Men innan Han sände en storm för att förstöra hela världen, gjorde Gud förberedelser för dem som ville stanna utanför detta. Jag kan se Noa stå i dörren till arken och predika rättfärdighet. O, det var inte många som ville lyssna till honom. Det var ungefär som i dag. De ville ha underhållning, inte Evangeliet. Ve över dessa Hollywood-evangelister som är rädda för att kalla synd för synd.

Vi behöver några av de gammaldags predikanterna borta från obygderna, som har fått den Helige Ande, och inte är rädda för att förkunna Evangeliet med sina bara händer, som inte är täckta med några slags gummihandskar, utan predikar Jesu Kristi ankomst, dom för de onda och himmel för de rättfärdiga och den nära tillkommelsen. Vilken tid. Jag vet inte, och inga andra vet, men jag vill varna min generation. Om den kommer nu, vill jag att de skall vara varnade.

88 Jag kan se Noa i dörren till själva arken. O, jag vill gärna tro en sak, det var inte så, men Noa som står i dörren, den enda vägen till säkerhet... Senare kan jag se Mose stå i dörren med blod på dörrposterna och predika dom. Med blod på dörrposterna.

I dag är Jesus Dörren till fårfällan. Evangeliets förkunnare står i den Dörren och nödgar församlingen att komma i säkerhet.

Utan tvivel var det många som skrattade åt Noa, gjorde narr av honom. Bibeln säger att de var bespottare. Jag kan höra dem säga något sådant som: "Noa, om du inte har någon bättre underhållning än det där, så stannar vi hemma."

92 Världen i dag, Amerika, vill inte ha Evangeliet. De vill ha underhållning. De måste ha något som underhåller dem, en massa

populär musik eller något sådant, eller något slags party, något slags grillparty. Sådana saker är i sin ordning utanför församlingen. Men församlingen är den plats där domen bör predikas i kraften av Herren Jesu uppståndelse och en varning. Domen börjar med Guds hus, inte partyn, – dom.

Lot blev varnad. Och när änglarna gick ner, fast han visste inte att de var änglar, då var deras budskap till Sodom: "Kom ut från denna syndiga plats. Gud har ordnat med en flyktväg för er. Kom ut från denna syndfulla plats."

94 Jesus sa: "Som det var på Sodoms tid..." Se vilket slags liv de levde. Och Jesus jämförde den tiden med den här tiden: syndig.

Lägg märke till när Lot gick för att säga det till sitt folk. De skrattade åt honom, gjorde narr av honom. "Och synden i staden plågade hans rättfärdiga själ." Ängelns budskap upprörde dem inte, hade ingen effekt på dem. Men de ombads att komma ut, därför att domen var över staden, och Gud skulle sända en eldstorm över staden. De vägrade att gå. De vägrade att komma ut. De var tillfreds med sina synder.

96 Folk i dag tycks vara så bekväma med synden, därför att vi äger en ny bil, därför att vi kan äta tre måltider om dagen och sova i en ren säng. Det är underbart, det skulle varit bra, men vi glömmar Gud, när välståndet kommer på det viset. Jag tror att vi har blivit så... Vi predikanter och vi kristna har blivit så intresserade av ett program för att bygga våra kyrkor och få bättre kyrkor, eller något sådant. Större kyrkor, bättre bänkar och ni vet hur och vad jag menar. Vi har utelämnat huvudsaken: dom, rättfärdighet, den Helige Andes kraft, uppståndelsen och evig dom.

Ängeln underlät aldrig att förkunna budskapet, även om de försökte stoppa dem, men budskapet fortsatte ändå.

98 Lade ni märke till att det är precis som en man som säger: "Jag tänker vägra att tro att solen skiner. Jag vill inte ha något mer med solen att göra", han stänger igen ögonen och går ner i källaren i sitt hus och säger: "Jag vägrar bara att veta att solen skiner." Du säger: "Ja, men broder Branham, det måste vara något mentalt fel med den mannen."

Ja, och en människa som vill förneka Jesus Kristus har samma motiv. Den Helige Ande är mer verklig än solskenet. Solen kommer att försvinna, men den Helige Ande kan inte försvinna. Den lyser inte bara

upp synsinnet, utan Den lyser för själen, ett Ljus av härlighet, som leder oss till Gud, som visar fram Golgata och Jesu lidande för oss, den kommande domen och räddningen för dem som vill komma. Jag vill hellre vara totalt fysiskt blind, och ha min andliga syn, än att vara andligen totalt blind, och ha min fysiska syn. Jag vill ha andlig syn.

101 Lägg märke till detta, vad torde vara fel med den mannen? Dessa hans vänner skulle komma och säga: "Jim, John" eller vad hans namn kunde vara, "du tar fel, kom ut ur den där gamla mörka och mögliga källaren."

Han kan stå där och säga: "Jag skall tala om för er att jag är tillfreds där jag är." Han vill inte ha det kärkomna solskenet. Han vill inte ha dess helande strålar. Han vill inte ha dess skönhet, dess värme i sitt liv. Någoting måste vara fel med den mannen.

Så är det med den man eller kvinna som vill stanna kvar i denna mörka världen och låsa in sig i otrons mögliga synd och säga: "Miraklens dagar är förbi. Det finns inte något sådant som gudomligt helande. Det finns ingen Helige Ande." Det är för att du vägrar att komma ut ur djävulens unkna hålor och ur helvetet och synden, och från stolthet, och vandra i Evangeliets ljus, som kommer att ge dig värme.

104 O, så gott det är att se den kommande domen och känna den tröstande känslan av den Helige Ande. Höra dem tala om atombomber, och så bara tänka på det som har hänt, en frid som övergår allt förstånd. Ja, bomben kommer inte mer än gå ut ur kanonen, förrän vi kommer att vara i Jesu Kristi Närvaro med Evigt Liv. Vi gamla människor är tillbaka till att vara unga igen, småbarnen, – upp till en ålder utan död eller sorg. O, så underbart. Menar du att en människa skulle vägra att komma ut och vandra i detta? Det är något fel med honom. Till slut, om han inte får solljuset, blir han blek. Han blir väldigt blek och sjukdom angriper honom.

106 Det är det som är felet med världen i dag. Det är det som är felet med de flesta av våra församlingar i dag. Vi håller på att få blodbrist. Vi behöver blodöverföring. Bleka, därför att vi håller på att bli svaga, vår andliga hälsa sviker oss. Vi har inte det målet längre att vinna själar, att varna folk, få tag i våra grannar, få tag i våra vänner, mannen som kör ut mjölken, tidningsbudet, eller vem det än är, att få någon till Herren Jesus. Vi är bleka, försummar att gå ut i Ljuset, som är vårt



privilegium, försummar att tro på hälsa från Gud genom Gudomligt helande.

107 Bibeln tala om för mig att det skall komma en tid för dem som inte är i detta underbara Son-Ljuset, att luftens fåglar kommer att äta deras kött, att sjukdomar är på väg som läkarna aldrig kommer att kunna stoppa. Det är plågor från Gud.

De egyptiska läkarna som var långt smartare än våra i dag, kunde inte stoppa plågorna från Gud. Det kunde inte heller deras spåmän eller deras efterliknare göra. Det behövdes Gosen och Guds kraft för att hålla Hans folk under blodet av ett lamm.

Den Helige Ande är den Dörren i dag. Den Helige Ande är denna Säkerhet i dag.

110 Jag var på ett möte för inte så länge sedan. – Jag ser på en färgad broder som sitter här. Han och hans hustru, antar jag. Jag har lagt märke till honom sedan jag började predika, han nickar med huvudet och gläder sig i mötet, och det kommer mig att tänka på en sak. Det var en pojke som kom in på ett möte en gång, och så snart mötet var över, sprang han fram till mig och sa: "Pastorn." Han var från sydstaterna. Han sa: "Pastorn, jag vill finna Herren Jesus i kväll." Jag hade ett helandemöte. Och jag sa: "Ja visst, min broder, jag är mer än glad att leda dig till Honom."

Efter att han hade gett sitt hjärta till Herren, sa han: "Jag antar att du undrar varför jag sprang fram så här. Jag hörde att du var i stan och jag kom bara hit för att träffa dig."

Han sa: "Jag skall berätta min historia för dig. Jag har mer eller mindre varit en vagabond. Min gamla mor var en verkligt kristen, min syster var kristen och jag hade en kristen bror. Jag var babyn i familjen och ett bortskämt barn från början, för de behandlade mig som en baby, de var så goda mot mig. Men, jag ville inte bry mig om min mor eller mina gudfruktiga släktingar. Jag vill vara en vagabond. Jag ville leva ett manligt liv. Jag tänkte att det här att vara en kristen var mer för kvinnor eller svaga. Jag blev kock och var mycket duktig i mitt yrke.

Han sa: "På något sätt ville jag bege mig norrut. Och en dag knallade jag in i en anläggning för pappersmassa, där de högg massaved. Jag var pank och jag sa till förmannen: "Har du användning för en kock?" Han berättade om sina rekommendationer som han hade i fickan, från olika fina ställen, där han hade varit kock.

115 Och han sa: "Ja, vi har en nu, men vi kan ändå ge dig lite pengar vid sidan av, tills du kan klara dig. Vi har en äldre, färgad kvinna där nu, som är en bra kökschef. Men gå in och tala med henne, kanske hon kan ha användning för dig. Och om hon kan det, kan vi ge dig lite fickpengar tills du kommer på fötter." Han sade att det var så bra han kunde önska sig, så han gick in och mötte den gamla damen och hjälpte henne i två, tre dagar.

117 Och en natt när han låg där, la han märke till ljusglimtar på väggen, och efter en stund undrade han: "Är det någon på utsidan?" Så efter en stund hörde han ett kraftigt muller och det var åskan. Utanför hörde han några röster som talade och de sa: "Du vet, det är bäst att vi går tillbaka till hästarna och tar hand på dem, för vi kommer nog inte att stanna kvar här så länge. Han tog bort täcket från huvudet, sa han, och lyssnade intill väggen. Och blixten lyste upp och han såg sin chef och lastbilschauffören.

Av deras samtal förstod han att det höll på att komma en storm över bergen, en sådan som vi uppe i norr kallar en "nordstatsbo" som kommer snabbt utan förvarning. Du har inte tid att göra någonting. Bergen är så höga, och de bryter bara in plötsligt.

119 Dessa ljus hade varit blixtar. Och han sa: "Du vet, om en stund är vi kanske inte här. Det låter som en fruktansvärd tornado kommer." Och han sa: "Jag började tänka: "Jag hoppas den inte slår till här, för jag vet att jag inte är redo att dö."" Ibland väntar man för länge, vet du. Sedan sa han: "Bara inom några ögonblick började vinden blåsa och träden började skaka. Och han lyssnade, sa han. Det var en segelduk mellan honom och där den gamla damen sov. Han sa att hon slog på segelduken.

Hon sa: "Min pojke? O, min pojke?"

Han sa: "Ja?"

Hon sa: "Vill du komma över till min sida. Jag har tänt en lykta."

Han sa: "Jag gick över till henne, för jag var dödsförskräckt." Och hon hade en lykta som stod på en gammal låda som det varit såpa i.

Och hon sa: "Jag skulle vilja fråga dig om en sak."

"Ja."

"Är du redo att möta Herren?"

"Då blev jag verkligen rädd", sade han.

"Nej, jag är inte det."

Hon sa: "Ja, vännen min, jag ska säga dig något. Det är bäst att du gör dig redo nu, för du kanske måste möta Honom, oförberedd, om några minuter. Vill du böja knä med mig här?"

124 Han sa: "Vi böjde knä vid sidan av den gamla såplådan." Han sa: "Pastorn, jag skall säga dig sanningen. Jag var för rädd för att be. Träden slog mot byggnaden, blixten lyste upp och tordönen skakade. Jag var alltför rädd för att be. Jag började säga: "Herre, var nådig", och så dundrade – så blixtrade det. Jag sa: "Vad har jag haft för mig? Herre, var nådig." Och så dundrade det och blixtrade."

Han sa: "Jag lärde mig en läxa. Denna gamla helgade kvinna satt så lugn och glad hon kunde vara. Hon talade med Honom som om hon känt Honom sedan hon var baby, som om Han var hennes far eller mor. Hon var inte det minsta orolig.

Jag var dödsförskräckt, och till sist fick jag ur mig dessa orden, och jag sa: "Herre, om du bara låter mig leva, och jag kommer att finna en plats där det är mer stilla, då ska jag komma till dig."

Han fick en ny möjlighet, men det kanske inte du får. När Guds domar börjar gjutas ut, finns det inga chanser mer. Du har din chans nu. Detta är din chans.

128 Stormen var över honom. Han sa: "Pastorn, är det möjligt för en sådan man som jag att bli gömd i den där säkerheten, så att jag, när döden börjar komma över mig, kan komma fram och tala till Honom som den gamla, helgade gjorde?"

Jag sa: "Min son, Jesu Kristi blod som gjorde henne på det sättet, kan göra dig på det sättet precis nu."

Jag stod vid min bil. Han var en välklädd pojke, kultiverad, utbildad. Han föll på sina knän på den leriga gården och där fann han detta Gömställe, denna Tillflyktsort, i stormens tid, Klippan i ett sorgens land. Du behöver inte vara sorgsen så länge du är i Klippan. Klippan är en plats som inte är sorglig. Klippan är en tillfredsställande plats. Du kan luta dig tillbaka och titta ut, så säker som du bara kan vara.

132 Det kommer en tid och den är inne nu (och förseglandet är snart över) när varje man eller kvinna på jodens rund antingen kommer att vara på denna Tillflyktsort, eller på utsidan av Detta, som det var på Noas tid. Du måste fatta ditt beslut. Den säkerheten är Jesus Kristus. Han är den enda Plats, den Ende Som har Evgit Liv. Ingen kan komma

till Fadern utom genom Honom. Han är vår säkerhets Ark. Den Helige Ande vittnar nu med oss att vi har gått över från döden till Livet. Och när vi ser på graven, och vet att var och en av oss är på väg dit ...

134 Vi ser i tidningarna och den annalkande stormen. När du går hem i kväll, så gör mig en tjänst, gå inte och lägg dig, förrän du har läst Uppenbarelsbokens 8:e kapitel.

Du ser de kommande plågorna och stormarna som skall drabba jorden, tordön och blixtrar som skall skaka himlarna. Olyckor kommer över nationen. Människorna kommer att ruttna i sitt kött. Sjukdomar som läkarna inte vet någonting om, kommer att drabba dem.

Men kom ihåg att innan detta hände, var det ett förseglande som pågick. Dödsänglarna och plågorna var påbjudna av Gud. "Kom inte nära någon av dem som har Sigillet på sina pannor." Och Guds Sigill är dopet i den Helige Ande. Det står i Efesierbrevet 4:30 "Bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett sigill till förlossningens dag." Det spelar ingen roll hur hårt arken skakar, det spelar ingen roll, hur många gånger det blixtrar nära den. "Om än tusen faller vid din sida, ja, tiotusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig." Den Helige Ande ...

136 Jag läser om en blek hästryttare som rider ut och som kallas Döden, och helvetet följde honom. En svart hästryttare med en våg i handen. "Ett mått vete för en denar, och två mått korn för en denar, men kom inte nära Mitt Vin eller Min Olja." Genom Bibeln hör jag Guds annalkande domar, hur sjukdom och svårigheter och katastrofer kommer att träffa nationerna, och varje nation kommer att brytas i stycken. Jag läser i Bibeln ... (Tom bit på bandet – utg.)

139 ... Allt var stilla. Men Herren Jesus tog bort mörkret från hans ögon, och han tog tag i stans borgmästare och ropade: "Jag kan se, jag kan se", medan tusentals stod där, Muhammedaner och så vidare ... Jag sa: "Vad är frälsningens Ark? Jag läste i er tidning häromdagen att alla de små fåglar som brukade ha sina bon bland stenarna i muren och i de stora tornen i hörnen..."

141 Indien är ett fattigt land, ni vet, och de plockar upp stenar från marken och gör sina stängsel. Och de små fåglarna bygger sina reden bland dessa stenar, i sprickor och i hålor. De går in där och bygger sina bon för att komma bort från regnet. Om eftermiddagen när solen går

över mot väst, ja, då står boskapen i skuggan av dessa säkra murar och höga torn för att vara i skuggan.

Men för två dagar sedan hände något mycket märkligt. Alla dessa små fåglar tog sina små ungar, alla sina små fågelungar och de flög allihop bort från murarna och vände inte tillbaka ens på kvällen. De flög ut mitt på fältet och satte sig. Boskapen kom inte tillbaka på eftermiddagen. De höll sig borta från murarna. De samlades och stod så tätt tillsammans att de gav skugga åt varandra.

143 Broder, syster, det är vad församlingen borde göra. Vi behöver inte skuggan av modernismens Babylonska torn i dag. Vi behöver välsignelserna av varandra tillsammans, våra vittnesbörd, vår kristna kärlek och broderskap utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande. Det ger då skuggan och jag kan ta min broder i hand, ta min syster i hand och veta att vi är medborgare i Guds Rike, att vi älskar varandra och vi står tillsammans i denna stora sak, Kristi sak. Vare sig du är metodist, baptist, presbyterian, Enhetsanhängare, Tvåenighet, Treenighet, vad du än är, det gör ingen skillnad, så länge Jesu Kristi Blod renar oss från all synd och vi har gemenskap med varandra. Det är det vi vill ha, brödraskap, gemenskap.

144 De stod ute på fältet. De vägrade att stå i skuggan av murarna. Folk tyckte att detta var underligt. Det var ett underligt beteende. Vad hände? Plötsligt kom en jordbävning som skakade ner murarna till marken. Om de små fåglarna hade varit där inne, skulle de och deras små ungar varit som kvinnan, hennes man och hennes barn, i Okeechobee, de skulle ha dött, när murarna föll. Om boskapen hade stått runt omkring och tagit stöd mot murarna, skulle de ha förgåtts tillsammans med murarna. Detta är tre år sedan. Jag har tidningsurklippet. Nej, Tommy Nickels har det för "Kristna Mäns Röst." Rubriken i tidningen lyder: "Fåglarna vänder tillbaka till sina platser. Boskapen kommer från marken."

145 Om Gud på Mose tid – på Noas tid, kunde varna kreaturen och fåglarna att komma i säkerhet i arken, när förödelserna kom, en storm, är Han fortfarande samme Gud i kväll. Han älskar fortfarande boskap och fåglar. Och om Han gjorde en väg för en fågel och en ko att undgå vredesdomen, hur mycket mer har Han banat en väg för dig och mig att kunna undkomma, vi som är Hans Skapelses avkomma. Hur mycket mer har Han gjort en väg att undkomma för oss. Vi känner att den

Helige Ande tar tag i våra hjärtan. Stunden nalkas. Vi ser skuggorna av atomåldern, vi ser skuggorna av vätebombsåldern. Vi ser att nationerna bryter samman och Israel vaknar.

Nationerna bryter samman och Israel vaknar,  
De tecken som profeterna förutsade.  
Hednigarnas dagar är räknade, tyngda av fruktan.  
Vänd om, ni utspridda, till era egna.

Så är det i dag. Ni känner till Haywoods gamla sång allesamman.

Förlossningens dag är nära, Människornas hjärtan sviktar  
av fruktan.  
Bli fylld med Anden, ha era lampor trimmade och klara.  
Se upp! Din förlossning är nära.

146 Stormarna kommer. Det finns en Plats att gömma sig på, o, välsignade Gömställe. Det är i Kristus. Låt oss böja våra huvuden en liten stund. Jag vill att ni skall tänka uppriktigt och allvarligt en stund. Har du funnit detta välsignade Gömställe undan vreden? Kom ihåg, det finns inte två gömställen, det finns bara Ett. Du kan vara en god medlem i en församling, och jag har inget ont att säga om det. Men om det är allt du har, och ditt liv inte är i överensstämmelse med Apostlagärningarna, om den Helige Ande som du bekänner att du har, inte får dig att leva så som de gjorde i Apostlagärningarna, och att ditt liv kunde skriva en till bok, är det bäst du låter varna dig.

Om den första grenen på vinträdet förde fram en Pingstförsamling, kommer det andra vinträdet eller den andra grenen, snarare, på vinträdet att föra fram en till Pingstförsamling med Pingsterfarenhet, som bär samma frukter som den första församlingen hade.

Förblir du i denna välsignade, heliga Herrens Närvaro? Har du gått över från döden till Livet? Vilar du på någon känsla, någon psykologisk känsla, eller något intellektuellt tal?

Eller förblir du ständigt i Hans Närvaro med Andens frukt i ditt liv: långmodighet, godhet, mildhet, vänlighet? Kan du tåla att någon talar om dig, och att du älskar dem så mycket, att du i ditt hjärta ber för dem? Eller är det en självisk liten bön: "O, Herre, jag vet att jag borde be för honom, men ..." O, nej, broder! Sveper den där sötman och kärleken från Gud över min själ? "O, Helige Ande, svep över min själ." Om du inte har funnit denna säkra plats, min broder...

149 En dag kommer jag att göra mitt sista besök i Phoenix. Det här kan vara det, så vitt jag vet. Den sista gången Evangeliet förkunnas över den här talarstolen, kan vara denna. Jag vet inte. Vi ser ut att vara fruktansvärt nära ändens tid. Israel har kommit tillbaka till sitt hemland, det sista tecknet som gavs...

Jag såg på en bild häromkvällen där de bar sina gamla invalider från båtar och sådant, när de kom in. De sa: "Har ni kommit tillbaka till hemlandet för att dö?"

De sa: "Nej, vi har kommit tillbaka för att se Messias."

Var inte bekymrade, fikonsträdet skjuter skott, det är det sista tecknet. Flaggan, den äldsta flaggan i världen, vajar över Jerusalem. Hon är en egen nation med sin egen armé nu. Hon var förblindad för en liten tid, men hon kommer tillsammans igen. Gud lovade det, och då kommer hedningarnas tid att vara slut. De ser efter Messias.

Gud blev tillfrågad en gång, vet ni: "Kan Du glömma Israel?"

Han sa: "Hur hög är himmelen? Hur djup är jorden? Mät den."

Profeten sa: "Jag kan inte." Han sa: "Inte heller kan Jag glömma Israel. Det är Min ögonsten.

"Där är det sista tecknet. Jesus sa: "När ni ser fikonsträdet skjuta skott, vet ni att tiden är nära, till och med står för dörren." Israel börjar bli återupprättat. De fick sina egna pengar för omkring fyra veckor sedan. Hon har sin egen valuta – allt. Hon är en fullständig nation. Vad är det vi väntar på? Hedningarnas avslutning.

155 Och det sista tecknet som blev profeterat att det skulle ges till hedningarna, har visats för nationen och runt världen, som de gjorde i Sodoms dagar, när Han sa: "Var är din hustru, Sara?" En Främling, hur visste Han att det var Sara? Och hur kunde Han veta att hennes namn var Sara och Abrahams hustru?

Han sa: "Hon är i tältet där borta i tältet."

Mannen sa: "Varför log Sara?"

Jesus sa: "När dessa ting sker, är tiden förhanden." Man har sett det. Det har gått förbi. Därefter är det domen.

159 Är du i detta välsignade Gömställe, min vän? Gud vare nådig. Om du inte är det och vill bli ihågkommen i bön i kväll, vill du räcka upp din hand och säga: "Broder Branham, be för mig:" Var ni än sitter i församlingen ... Gud välsigne dig och dig, och dig och dig. Det är bra.

Gud välsigne er. Gud välsigne er. Är det någon mer som vill säga: "Kom ihåg mig, broder Branham." Gud välsigne dig, broder. Gud välsigne dig, syster. Gud välsigne er där nere. Gud välsigne dig långt där nere, unga dam. Den damen här, Gud välsigne dig. Ja, Herren välsigne dig, min herre, och dig också. Å, det är fint. Någon annan, bara räck upp din hand. Du säger: "Broder Branham, vad betyder detta?"

160 Gud välsigne dig, syster. Gud välsigne dig, mannen där borta, Gud välsigne dig, damen, det är underbart. "Vad betyder det, broder Branham, när jag räcker upp min hand?"

Du vet enligt vetenskapen kan man inte räcka upp sin hand. Om det inte var liv i er, kunde ni inte göra det. Vetenskapen vet inte vad liv är. De vet att det är liv, men de vet inte vad det är. De kan inte skapa det. Och vad är det? Vetenskapen säger att dina händer - att gravitationen håller dina händer nere, på samma sätt som den håller dina fötter på marken. Men du har en ande i dig. Och den anden ... Någoting har varit nära dig. Jesus sa: "Ingen kan komma till Mig, om inte Min Fader drager honom först, och alla dem som Fadern har givit Mig, de kommer till Mig." Är du inte glad för att Gud kan handla med ditt hjärta i kväll, att det finns en liten röst där som säger: "Kom till säkerheten." Och lägg märke till det: "Den som kommer till Mig, honom skall Jag sannerligen inte kasta ut."

164 Vad var det som måste ske? Du måste ha Någoting intill dig som sa till dig: "Du har fel." Å, du kan tillhöra en församling. Men: "Du har fel." Du har inte tagit emot den Helige Ande ännu. Du är inte i Arken. Hur kommer vi in i Arken? Vi går inte in i Den. Hur kommer vi in i Den? "Genom en Ande är vi alla döpta in i en Kropp." Alla troende är döpta in i den enda Kroppen. Hur? Genom den Helige Ande. "Och dessa tecken skall följa dem som tror." Där är vi i den Kroppen, säkra. Om du inte är det - låt inte Satan håna dig så mycket, så att det hindrar dig från att lyfta din hand. Vad kommer så detta att åstadkomma? Det bröt varje vetenskaplig regel, när du räckte upp handen. Det visade att något i dig hade fattat ett beslut. Något större än vetenskapen, något som trotsade vetenskapens lagar. Du kan säga: "Det visar att det finns en ande i mig som säger att jag har fel. Och det finns En som sitter nära mig som säger: "Tag emot Mig", Jag räckte upp handen mot det håll där Rösten kom ifrån - himmelen. Var nådig mot mig, O Gud. Jag behöver dig. Jag vill ha den Helige Ande. Jag vill vara i säkerhet. Jag vill ha mina synder under Blodet, och jag vill bli förseglad in i Kristi



Kropp så att jag kan känna mig bra, så att jag kan glädja mig åt strålarna av Gudomligt helande i min själ, ett fysiskt helande i min kropp, att vandra tryggt med Lammet varje dag. Det spelar ingen roll vad tidningarna säger, jag har hört från en stor "Tidning" som heter Bibeln. Jag har gått till säkerhet. Det spelar ingen roll vad som händer, jag är fortfarande trygg. Om döden tar mig: "Dessa som är i Kristus, skall Gud föra med Sig vid Hans ankomst." Jag är fortfarande i säkerhet. Döden kan inte plåga mig."

167 Gud välsigne dig, min herre. Gud välsigne dig. Är det någon mer nu, innan vi ber. "Jag vill ha den där säkra Viloplatsen, broder Branham." Är det någon mer som inte har räckt upp handen? Gud välsigne den damen. Det är bra. Gud välsigne er där borta. Det är underbart.

Samme Gud som överbevisade dig om att du är fel, är där för att göra det rätt med dig. Låt oss nu hela tiden ha våra huvuden böjda och bedja. Bara tala till Honom nu på ditt eget sätt. Om du inte kan göra mer än precis som den där publikanen som slog sig för sitt bröst och sa: "Gud, var nådig mot mig, syndare." Det var allt han behövde säga. Gud kände till resten. Och han gick hem rättfärdig. Må du gå på samma sätt, skyddad från stormen.

170 Vår himmelske Fader, dessa få röriga och splittrade ord, de gick ut, precis som jag kände mig ledd att säga dem. Och jag ber att på något sätt, precis som den lille pojken som läste upp alfabetet och sa att det var det enda han visste att göra: "Du känner till alla orden, och Du kan sätta ihop bokstäverna." Du såg enkelheten i hans hjärta. Gud, se ned på mitt stackars hjärta i kväll, och se mitt hjärtas enkelhet. Och budskapet var menat i kärlek och vänlighet för folket, Herre, så att de kan finna denna Vila som Du har gett mig och tusentals andra, så att de må känna Jesus, den ende Frälsaren för deras själ, att Han må leda dem till vår Fader Gud och att de där må vara tryggt gömda i Hans famn, genom Hans sidas sår, och ta emot Honom och vara fria från domen.

171 Det är många i kväll, Herre, många har räckt upp sina händer. Vad mer kan jag göra, Herre, än att be dem att tro? Och om de tror och är ärliga i det, är det omöjligt för dem att inte ha Evgit Liv i denna stund. För Du sa: "Den som hör Mina Ord..." De var Dina, de var kanske inte sammanfogade på ett rätt sätt, men Du kan sätta ihop dem. Och Du

måste kanske göra det för dessa som räckte upp handen, för Du sa: "Ingen kan komma, om Jag inte drar honom. Och alla som kommer skall Jag inte kasta ut, utan ge dem Evigt Liv och låta dem uppstå på den yttersta dagen." Vi vet att det är Du, Herre Gud. De räckte upp sina händer, de behöver Dig. Fyll deras hjärtan nu, Far, fyll deras hjärtan med godhet och nåd, med den Helige Ande. Må detta bli en kväll de aldrig glömmer, därför att detta är kvällen när de tog emot Jesus Kristus som sin Frälsare och blev fyllda med den Helige Ande.

172 Medan vi har våra huvuden böjda: Om du tror att Gud hör min bön, och du vill att jag skall lägga mina händer på dig och be med dig, om du bara vill ... Medan alla har sina huvuden böjda och om ni vill vara snälla och spela musiken mycket stilla. Jag vill att så många som vill, skall komma hit, de som vill ta emot detta väldiga budskap om frälsning och den Helige Ande. Säg: "Broder Branham, jag vill komma fram nu, för att bekänna att jag har haft fel. Men jag vill att den Helige Ande skall förlåta mig, och vara god mot mig nu och ge mig frid, när denna omskakande tid ..."

Ni vet att allt som kan skakas, kommer att skakas nu. "Men vi får ett Rike som inte kan skaka." Det är Kristus.

174 Vill ni komma och stå här vid altaret med mig. Låt mig ta tag i din hand och be med dig. Om ni vill det, så res er upp kom nu, medan vi sjunger stilla nu. Ni som räckte upp era händer, kom fram här nu och stå vid altaret bara en liten stund om ni vill det, medan vi sjunger den här versen nu.

Kom hem ...

Hur skulle det vara, om detta är sista gången du någonsin får höra detta? Tänk på det. Tänk, om det är sista gången? Tänk, om sirenen ljuder om en stund ute på gatan, och det gäller dig. De kommer för att hämta din kropp? Tänk, om du ringer doktorn omkring klockan två på morgonen, och det är en hjärtattack? Ung eller gammal ... Ringer inte Detta? Vill du inte komma i säkerhet nu, för du kommer att få stå där i de sista dagarna.

... jag kommer hem, kommer hem, kommer hem.

Gud välsigne er. (Broder Branham ber för folket vid altaret, medan församlingen fortsätter att sjunga "Herre, jag kommer Hem." – utg. )

177 Vill du inte stå upp och komma ner med dessa andra som står runt altaret här?

Kom. Domen kommer nu. Vill du inte komma? Kom nu, bekänn din synd nu, du behöver inte gå till domen.

Gud välsigne det paret som precis kom. Gud välsigne dig, min herre. Det är bra. Gud välsigne dig, unga dam. Fortsätt att komma ner hit. Kom, min herre.

Jag har vandrat långt (Kom fram, min spanske broder.)

... bort från Gud,

Nu kommer jag ...

Vill du inte stå upp nu, och komma ner hit? Låt oss be. Kom till Tillflyktsorten...

... för länge har jag gått i synd

Herre, jag kommer hem.

Må jag säga detta medan orgeln fortsätter att spela. Budskapet i kväll är ett budskap om kärlek, nåd och varning. I morgon kväll kan detta budskap i dina öron vara något annat, ett budskap om fördömelse och dom. Medan det har nåd i sig, kom och ta emot det. Vill du inte det, min vän? Jag måste möta dig med Detta, som jag har sagt ikväll, en dag. Vill du inte komma, låta Det tala om barmhärtighet för dig, medan vi sjunger en gång till: "Jag kommer nu hem", vill ni inte det?

180 Bara stå här, kära syster. Stå bara här allesammans, om ni vill, bara ett ögonblick. Vi vill ha bön med dessa här vid altaret. Låt dem bara stå precis där de är. En gång till, nu.

Jag har vandrat långt...

(Stå upp och kom. Vill ni inte det. Jag inbjuder er.)

Nu kommer jag hem

På syndens stig har jag gått för länge.

Herre, jag kommer hem

Kristna, bed nu,

Kom hem...

Kom, min broder, syndare, kom, syster, köpt med Hans Blod, du som Kristus dog för. Vill du inte komma nu? Låt mig övertyga dig, denna väldiga tid, när domen hänger över nationens dörrar, över världens dörrar. Vill du inte komma? Jag bönfaller dig på Kristi vägnar, kom till Kristus medan du kan. Låt det bli barmhärtighet, inte dom.

182 Låt oss nu nynna det. ( Broder Branham börjar nynna, "Herre, jag kommer hem." Utg.)

Kan det vara några fler, bara ett ögonblick, medan vi väntar här nu? Flera tar sina platser runt dessa. Är inte detta en underbar tid? Jag vet inte, det kanske bara är jag, men jag känner det så gott precis nu. Detta är vad jag längtar efter, detta är vad jag älskar.

När jag bara var en pojkförkunnare, var det en syster till en predikant som sa till mig en gång att hon ville att jag skulle gå på dans med henne. Jag sa till henne att jag inte gick på dans. Hon bad mig ta henne med till en show. Jag ville inte det. Jag sa:

"Jag går inte på shower."

Hon sa: "Var är det du har något roligt?"

Jag sa: "Kom med mig till mötet."

185 Den kvällen hade jag ett tältmöte. Jag var bara en pojke, omkring tjuugoett år, en ung man. Den kvällen var det flera som kom till altaret. Jag såg att hon satt där bak och grät. Jag gick till henne och sa: "Du ställde en fråga till mig i går kväll. Jag kan besvara den i kväll."

Hon sa: "Vad var det, Billy?"

Jag sa: "Detta är den största glädjen jag har." Att se syndare komma, något som tillfredsställer. Något i mitt hjärta som bara talar frid. Jag kommer hem ...

Jag kommer hem, aldrig...

Jag tycker om detta, denna sötma. Du känner det bara som att den Helige Ande är närvarande, tillfreds: "Väl gjort, väl gjort." Detta är förberedelse till ett helandemöte, andligt helande först. Kristi Kropp är sjuk, den behöver helande i den andliga Kroppen.

Jag kommer hem...

Böj nu era huvuden. Bed, var och en. Alla i bön.

Hem, att aldrig mer irra omkring...

(Broder Branham talar med någon .– utg.) Det är bäst att du tar... Du måste ha något här ...

En underbar grupp män. Tack ska du ha, broder. Gud välsigna dig.